

Nieuwsbrief juli 2023

Beste achterban,

Inmiddels is het zomer, prachtig weer zowel in Roemenië als in Nederland. Volop activiteiten. Maar het voorjaar stond in schril contrast....

Henk van Werven

Als stichting Izvor zijn we gezegend met een enorm actieve achterban: een in de loop der jaren gegroeide groep mensen die met hart en ziel ons werk in Roemenië ondersteunt. Henk van Werven kwam voor het eerst een jaar of 10 geleden en was sindsdien een vaste deelnemer aan de werkvakantie-groepen en een motor van de werkzaamheden. Prachtige dingen zijn ontstaan door zijn ideeën en inzet. Vooral op de kinderboerderij en het gezinshuis. Het was een absolute schok te vernemen dat Henk het ongeluk op 11 april niet overleefde. Zijn optimisme en vrolijkheid zijn onvergetelijk. Wij mogen Henk dankbaar zijn voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Gods kracht gewenst voor de familie.



Familie Puttenstein

Steven en Martha Puttenstein horen ook bij de groep mensen die al lange tijd ons werk ondersteunen, door in Roemenië de handen uit de mouwen te steken en hun schuur ter beschikking te stellen voor de goederenopslag van de Vrienden van Izvor. Ook voor hen was dit voorjaar zwaar. Eerst het ongeluk voor hun huis en daarna de brand in de opslagruimte. Niet te begrijpen.... Steven en Martha, bedankt voor jullie steun, Gods zegen!

Werkvakanties

Zelfs het weer was van slag dit voorjaar. In april kregen we onverwacht een enorm pak sneeuw. Zoveel dat zelfs de scholen dichtgingen! Toen de eerste groep werkers uit Wezep bij ons in Iasi kwam, was de sneeuw nog maar net weggedooid. Veel modder en regen kenmerkten deze periode. Dat bemoeilijkte het werk enorm, maar desondanks werd er veel gedaan: speeltoestellen op de kinderboerderij geplaatst en een schutting gezet om het nieuwe stukje terrein waar een huisje gebouwd gaat worden. De tweede groep bestond uit 3 mannen en een vrouw. Zij hadden gelukkig beter weer en konden het terras uitbreiden op de kinderboerderij en allerlei reparatie-werkzaamheden uitvoeren. Gerard, Henk, Piet, Egbert, Gerrit, Jaap, Jan en Jetske: ontzettend bedankt!!

Kinderboerderij

Inmiddels is het nieuwe seizoen in volle gang! De bezoekers genieten van de dieren, de speeltoestellen, de natuur, de nieuwe bibliotheek. Zoals in een vorige nieuwsbrief verteld, kregen we van de McDonalds een grote boot, die dienst doet als een soort kapel, eigenlijk. Elke zaterdag kinderbijbelclub, eens per maand een vrouwengroep, en met de feestdagen

een evenement, Pasen en Pinksteren. Het opstandingsevangelie werd verteld tijdens de Kruiswegwandeling waaraan in 2 dagen zo'n 100 mensen deelnamen. In de boot werd het Laatste Avondmaal visueel gemaakt. Aan de pinkster-escaperoom in de boot namen diverse gezinnen deel. En op tweede Pinksterdag was er 's avonds een openlucht-praise-concert in meerdere talen (Hebreeuws, Roemeens, Russisch, Afrikaans, Frans, Engels). Voor alle zegeningen die we ervaren op de "Ark van Noach", willen we God de eer geven!



Gezinshuis "Regenboog"

God verandert levens van mensen! Dat was het gevoel dat domineerde toen onlangs de twee oudste meisjes (19 en 21) afstudeerden. Wetende hoe hun levens er vier jaar geleden uitzagen (armoede, agressie, prostitutie), is het een wonder dat ze nu een diploma hebben en binnenkort zelfs een baan. Ze zijn aangenomen bij een plaatselijk prive-ziekenhuis als verzorgsters. Voor hen gaat er deze zomer een huisje gebouwd worden op het erf van het gezinshuis, zodat ze zich geleidelijk voor kunnen bereiden op een zelfstandig leven.

De verhalen over wat er gebeurd is in de levens van deze 7 meisjes, worden bij stukjes en beetjes verteld. Verwaarlozing, misbruik, agressie, het is ongelooflijk wat ze meegemaakt hebben. Sommigen lijken sterk, hebben muren opgetrokken, anderen erg labiel. We bidden om genezing van hun trauma's. De eerste bewoonster van Huize Regenboog werd in april vorig jaar 18 en besloot te verhuizen naar haar vriend, inmiddels is ze zwanger en zal binnenkort bevallen. Hoewel we onze twijfels hebben, hopen we dat ze in staat zal zijn voor haar kindje te zorgen.

De "Regenboog" brengt hoop na ellende, een nieuw begin!



Hartelijke groet,
Elles



Wisseling bestuursleden

In de afgelopen periode hebben bestuursleden ons verlaten en zijn er nieuwe bestuursleden bij gekomen.

Lucia Hardonk en Jetske van Loo willen wij heel hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Esther Kragt en Ginette van Boven heten wij van harte welkom binnen het bestuur.

Acties voor de komende periode

- Schapenmarkt

Op 13 september a.s. is er weer de schapenmarkt in Oldebroek.

Wij hopen er ook weer met een kraam te staan. U koopt een lot en hebt altijd prijs. En u ondersteunt het werk van Elles en Erica in Roemenië. Komt u ook langs als u in Oldebroek bent?

- Worstactie

In oktober willen wij graag weer onze worstactie houden. T.z.t. zullen we u op de hoogte houden en verder informatie met jullie delen.

Klussen/transport

In april en mei zijn er klussers naar Elles geweest. Veel werk is er verzet. De tijd was te kort om alles te kunnen doen wat er gedaan zou moeten/kunnen worden. Daarom zijn er voorbereidingen om ook in september nog met een groepje te gaan klussen.

Gebedspunten

Wij ervaren u betrokkenheid bij het humanitaire werk van Elles en Erica en zijn God daar dankbaar voor.

- Voor het vele ouderenwerk van Erica.
- het kinderwerk van Elles
- het goed verlopen van de klusweken in april en mei

Verzoek

Mogen wij u vragen om deze nieuwsbrief te kopiëren en aan anderen door te geven? Onze hulp komt soms uit een onverwachte hoek!

Mededeling

Als penningmeester van de stichting Vrienden van Izvor wil ik u vragen bij uw overmaking uw plaatsnaam, postcode en huisnummer te vermelden. Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar het vandaan komt. Graag willen wij u een bevestiging sturen dat uw bijdrage ontvangen is. Zijn hier vragen over stuur ze dan naar penningmeester@vriendenvanizvor.nl Bij voorbaat dank.

Brand

In mei was er een brand in de schuur waar wij ook onze opslag hebben. Gelukkig hebben zich er geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Maar hier stonden ook prijsjes die we hebben voor de schapenmarkt. Mocht u thuis nog iets hebben, waar u niets mee doet, dan kunnen wij dat misschien nog gebruiken. U kunt altijd bellen of mailen: 06-30246786 of 0525-632428 of

info@vriendenvanizvor.nl

Dankbaar

Wij zijn u allen heel dankbaar voor het meeleven in welke vorm dan ook.

Zonder u steun kunnen Elles en Erica hun werk voor de Roemeense naaste in nood niet uitvoeren.

Een hartelijke groet, Ginette, Esther, Bert, Gerhard, Harmke, Jaap, Nelie